



Belangrijke adressen

Kerkgebouw: Ring 1, tel. 0111-652248
www.hervormdhaamstede.nl

Tijdelijk predikant ds. Edwin de Jong
Repel 71, 3224 VE Hellevoetsluis,
tel. 06-54383694
e-mail: edwinmdejong@gmail.com

Pastor Aart Slabbekoorn, pastoraal werker
de Stelle 12, 4464 BP Goes
tel. 0113-211607, 06-21576652
e-mail: slbvdm@zeelandnet.nl

Mevr. W. van Donk, diaken / kerkrentmeester, voorzitter Kerkenraad
J.J. Boeijesweg 29, 4328GX Burgh-Haamstede
tel. 06-11036988, e-mail: awriksman@hotmail.com

Dhr. C.H. Bal, ouderling / kerkrentmeester
Zandweg 42, 4328 BH Burgh-Haamstede
tel. 06-53287690, e-mail: chrisbal62@gmail.com

Dhr. P.G. Buijs, diaken
Margrietstraat 39, 4328 BW Burgh-Haamstede
tel. 0111-652495,

Mevr. P. 't Hart-Arkenbout, ouderling
Hogezoom 3-19, 4328 EE Burgh-Haamstede
tel. 06-57895005, e-mail: pia.t.hart@outlook.com

Mevr. M. Kramer - Nap, ouderling
's Gravenmeet 35, 4328 PG Burgh-Haamstede
tel. 0111-652340, e-mail: m_kramer@zeelandnet.nl

Mevr. A. Barends - Sabee, scriba Kerkenraad
't Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede
tel. 06-23865685,
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Koster wnd. / Ledenregistratie: M. Barends
't Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede
tel. 06-53372298,
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Penningmeester: J.A. in 't Veld
Irenestraat 51, 4328 BT Burgh-Haamstede
Tel. 0111-651883, e-mail: jaintveld@zeelandnet.nl
Banken: Rabobank Oosterschelde:
IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Haamstede
ING: IBAN NL80 INGB 0000 2104 28
t.n.v. Hervormde gemeente Haamstede

De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen? Ongelofelijk!

De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan! Dat is het centrale belijdenis van de kerk. De boodschap van Pasen gaat ten diepste om het lege graf: Jezus is opgestaan!

En dat is een ongelooflijke boodschap. En alles wat niet zo makkelijk te geloven is, roept wel eens twijfel op. Is het allemaal wel echt gebeurd? Er zijn daarom mensen die geprobeerd hebben om de opstanding van Jezus te bewijzen. Zo zijn er best een aantal punten om over na te denken.

Het Bijbelverhaal spreekt over een zware steen die is weggerold van het graf. Zo'n steen kon wel tweeduizend kilo wegen, dus die schuif je niet zomaar even aan de kant. Bovendien stonden de Romeinse soldaten, die het graf moest bewaken, niet meer op hun plek. Dat was een ernstig vergrijp tegen de Romeinse discipline waarvoor soldaten de doodstraf konden krijgen. Verder wordt daadwerkelijk vermeld dat het graf leeg was. Dat staat niet alleen in de Bijbel, maar ook in Joodse en Romeinse bronnen. Ten slotte is er nog het feit dat alle evangeliën vermelden dat de boodschap van het lege graf als eerste door vrouwen werd verkondigd. In die tijd werden vrouwen niet als betrouwbare getuigen gezien.

Als je zo'n verhaal zou verzinnen, zouden schrijvers uit die tijd nooit een vrouw als eerste getuige bedenken.

Zulke feiten over het Bijbelse Paasverhaal kunnen helpen om te zien dat er ook rationele kanten zitten aan een ongelooflijk verhaal. Tegelijkertijd is het geloof geen weten, maar een vertrouwen. En misschien is dat uiteindelijk wel het sterkste bewijs voor het Paasverhaal: dat er over de hele wereld miljoenen christenen zijn die hun vertrouwen stellen in een oud verhaal en daarnaar proberen te leven.

Want het verhaal van Jezus komt pas echt tot leven als je het kunt ervaren. Wanneer in je eigen verhaal duidelijk wordt dat Jezus leeft en dat hij je meeneemt op weg naar nieuw leven.

Het verhaal van Pasen is een ongelooflijk verhaal. Wat daar gebeurd is, is werkelijk onverklaarbaar. Maar de opgestane Jezus verandert de wereld. En de oproep is: doe mee! Laat het Paasfeest ook jouw leven veranderen. Op die manier zijn we allemaal getuigen van de belangrijkste boodschap van de Bijbel: Hij is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

ds. Edwin de Jong

Paasgedicht

O volk dat God lief heeft,
verheug u, wees blij!
Want deze, Zijn Zoon,
Die gestorven was, leeft!
Hij is het, Die aan de verwaalden
als gij in 't huis van Zijn Vader een
ereplaats geeft.
Het kinderlijk erfdeel,
dat gij hebt verspeeld,
Hij won het terug met Zijn lijden en
dood; de breuk met uw Vader heeft
Jezus geheeld, God wacht in Zijn huis u
met wijn en met brood.
Hij geeft u dit feest om gelukkig te zijn:
Gods oudste Zoon bracht u,
Zijn jongste zoon, weer;
Hij nodigt u uit tot Zijn hemels festijn
waar ieder belijden zal: Jezus is Heer!

Nel Benschop

(uit de bundel: De vogel van het woord)



Een mooie zangavond: liedteksten van Willem Barnard

Op dinsdag 1 april in de Johanneskerk in Nieuwerkerk een prachtige zangavond meegemaakt, georganiseerd door de Classis Delta, geheel gewijd aan liedteksten van Willem Barnard (1920-2010). Heerlijk meegezongen op teksten van Barnard (dichter, theoloog, schrijver) ofwel Guillaume van der Graft (diens schrijversnaam). Hij heeft bijgedragen aan de vernieuwing van het kerklied en aan liturgische vernieuwing. Hij sprak van "het sacrament van het zingen". In het Liedboek van 1973 zijn 76 liedteksten van zijn hand, een groot aantal daarvan zijn ook in het Liedboek van 2013 opgenomen. In het in 2023 uitgegeven driedelig boekwerk In wind en vuur zijn diens liedteksten opgenomen. Puttend uit dit boekwerk heeft Gerda van de Haar toelichting gegeven bij de tekst van een zevental liederen en gewezen op de gelaagdheid ervan. En, begeleid door een instrumentaal ensemble afgewisseld met het orgel zijn deze liederen ook, door solisten en de aanwezigen gezongen, onder leiding van Marianne van Dijke; liederen passend bij de Veertigdagentijd en andere bekende en verrassende liederen o.a. Een mens te zijn op aarde, Uit Oer is hij getogen en Met de boom des levens (vierstemmig !). Dankzij beamer en beamist konden teksten en melodieën op een groot scherm worden meegelezen. Er was een heel goede opkomst, en er werd geïnspireerd gezongen en gemusiceerd. Vooraf en na afloop van de zangavond werden we in Punt 3 gastvrij ontvangen en onthaald op iets lekkers en een drankje (van water tot wijn). Het was een mooie, leerzame en inspirerende avond. En... via Protestantse gemeente Nieuwerkerk/uitzending gemist is deze hele zangavond (nog een keer) mee te maken.

Haamstede, 11 april, JvdB

Kerkelijke mutaties

Verhuizing naar andere gemeente

Familie R.P. Brouwer is verhuisd van: Christinastraat 26, naar: PAPENDRECHT

Mevr. E.J. de Waard-den Hollander is verhuisd van Zwijndrecht naar: Kloosterweg 18 0008, 4328GB BURGH-HAAMSTEDE

Mevr. C.J. van Putte-Versprille is verhuisd van: Kloosterweg 18 0002, naar: Hoge Molenstraat 13, 4301KB ZIERIKZEE

Verhuizing binnen wijkgemeente

Mevr. J.E. Bodbijl-van het Hoofd is verhuisd van Margrietstraat 10, naar: Irenestraat 42 c, 4328BV BURGH-HAAMSTEDE

Overleden

Dhr. R.A.J. van de Graaff, Grevelingenlaan 44, 31-03-2025

86 jaar



Vrijdag 13 juni, 20.00 uur, opening Kunstschouw

Zomerconcert Interkerkelijk kerkkoor Haamstede (IKK), op zaterdag D.V. 14 juni 2025, aanvang 19.30 uur, gastkoor is Mannengroep Sion uit Katwijk

16 juni t/m 20 juni, Literair café de Geestgronden Expositie 16 – 20 juni met Licht- en geluidsprojectie
Openingstijden: van 11:00 - 17:00 uur.
Voordracht en gesprek vrijdag 20 juni, aanvang 18:30 uur

26 juli Zeeland Zingt aanvang 19.30 uur

Inloopconcerten: 6 september, 20 september en 27 september in de middag.

Nadere info te zijner tijd op de website van de kerk.

Monumentendag is op 13 september, deze dag zal gevuld worden met diverse muzikale inbreng.

Kerk open tijdens de markt op de donderdagen vanaf 11.00 uur tot en met 16.00 uur.
in juli en augustus, u bent van harte welkom.

Kijk op de site Hervormdhaamstede.nl activiteiten kerk, voor de actuele gegevens en tijden.



Kerkdiensten

April:

06 10.00 uur: proponent J.J. Jacobse uit Middelburg
13 10.00 uur: ds. N. Donselaar uit Middelharnis (**Radio S-D**)
18 19.00 uur: ds. E. de Jong Hellevoetsluis (**Goede vrijdag HA**)
20 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn (**Eerste Paasdag**)
27 10.00 voorganger H. Dingemanse H.I.Ambacht

Mei:

04 10.00 uur: ds. N. Donselaar uit Middelharnis
11 10.00 uur: ds. Bijman uit Arnemuiden
18 10.00 uur: ds. J.P. Strietman uit Heinkenszand
25 10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist
29 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes (**Hemelvaartsdag**)

Juni:

01 10.00 uur: ds. J. Henzen uit Wemeldinge
08 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes (**Eerste Pinksterdag**)
15 10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse
22 10.00 uur: ds. J. Beijer uit Middelburg
29 10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist (**HA**)

Juli:

06 10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist
13 10.00 uur: pastor P. Riemens uit Arnemuiden
20 10.00 uur: pastor R. Baas uit Gouda
27 10.00 uur: ds. P. van Bruggen uit Westkapelle

Augustus:

03 10.00 uur: voorganger H. Dingemanse H.I.Ambacht
10 10.00 uur: ds. S. Doolaard uit Kapelle Biezeling
17 10.00 uur: pastor S. Janse uit Middelburg
24 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes
31 10.00 uur: ds. D.F. Smink uit Alblasserdam

*Want ik ben verzekerd, dat noch dood
noch leven, noch engelen noch machten,
noch heden, noch toekomst,
noch krachten, noch hoogte
noch diepte, noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welk is in Christus Jezus,
onze Here.*

Romeinen 8: 38 en 39

