

# Gemeentenieuws



## Hervormde gemeente Haamstede HERFST 2024

### Verandering ...

Als ik naar buiten kijk, zie ik dat de herfst echt is begonnen: het is druilerig en soms zelfs stromchtig. De zomer is voorbij, straks komt de winter. Die verandering van de seizoenen ervaren we ook in ons leven en in de kerk. Het enige wat altijd blijft is dat alles verandert!

Nu ik de vijftig gepasseerd ben (ik weet het: een jonkie ben ik nog!) merk ik dat ik verandering soms wel eens vermoeiend vind. Weer iets nieuws! Van mij hoeft het niet altijd. Toch kunnen we het niet tegenhouden en soms moeten we er in mee.

Vanaf juni ben ik als tijdelijk predikant verbonden aan de Hervormde gemeente Haamstede. Samen met jullie mag ik een tijdje optrekken om het werk van de gemeente te ondersteunen. Naast het 'gebruikelijke' gemeentewerk, houden we ons ook bezig met de vraag naar de toekomst.

Eén verandering van de laatste jaren is dat de gemeente kleiner en grijzer is geworden. Dat is niet leuk, en we hadden het graag anders gezien. Maar soms moeten we verandering wel onder ogen zien. Daarom is die vraag naar de toekomst een belangrijke vraag. Voor ons allemaal! Bij deze nieuwsbrief vindt u daarom een korte

enquête. We waarderen het heel erg als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen. Sommige vragen zijn misschien een beetje ingewikkeld. Denk er gerust maar even over na.

Om zoveel mogelijk stemmen uit de gemeente te horen, wordt de enquête in de week van 4 november persoonlijk bij u opgehaald. Na de dienst van 17 november komen we als gemeente bij elkaar waar onder andere de uitkomst van de enquête besproken zal worden. Het zou geweldig zijn als je daarbij kunt zijn.

Bij alle veranderingen in de wereld en het leven is het goed om te bedenken dat er EEN is die nooit verandert. Wij zijn gemeente van Jezus Christus en in Hebreëën 13:8 lezen we: 'Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.' Ik vind dat een bemoedigende tekst. In alle verandering gaat God met ons mee. Want Hij laat het werk van zijn handen niet los.

Met elkaar zijn we kerk onder Gods leiding. Zelfs als alles verandert, mogen we daaraan vasthouden. Dat geeft moed om met geloof en vertrouwen naar de toekomst te kijken!

*ds. Edwin de Jong*

### Belangrijke adressen

**Kerkgebouw:** Ring 1, tel. 0111-652248  
[www.hervormdhaamstede.nl](http://www.hervormdhaamstede.nl)

**Tijdelijk predikant ds. Edwin de Jong**  
Repel 71, 3224 VE Hellevoetsluis,  
tel. 06-54383694  
e-mail: [edwinmdejong@gmail.com](mailto:edwinmdejong@gmail.com)

**Pastor Aart Slabbekoorn, pastoraal werker**  
de Stelle 12, 4464 BP Goes  
tel. 0113-211607, 06-21576652  
e-mail: [slbvd@zeelandnet.nl](mailto:slbvd@zeelandnet.nl)

**Mevr. W. van Donk, diaken / kerkrentmeester, voorzitter Kerkenraad**  
J.J. Boeijesweg 29, 4328GX Burgh-Haamstede  
tel. 06-11036988, e-mail: [awriksman@hotmail.com](mailto:awriksman@hotmail.com)

**Dhr. C.H. Bal, ouderling / kerkrentmeester**  
Zandweg 42, 4328 BH Burgh-Haamstede  
tel. 06-53287690, e-mail: [chrisbal62@gmail.com](mailto:chrisbal62@gmail.com)

**Dhr. P.G. Buijs, diaken**  
Margrietstraat 39, 4328 BW Burgh-Haamstede  
tel. 0111-652495,

**Mevr. P. 't Hart-Arkenbout, ouderling**  
Hogezoom 3-19, 4328 EE Burgh-Haamstede  
tel. 06-57895005, e-mail: [pia.t.hart@outlook.com](mailto:pia.t.hart@outlook.com)

**Mevr. M. Kramer - Nap, ouderling**  
's Gravenmeet 35, 4328 PG Burgh-Haamstede  
tel. 0111-652340, e-mail: [m\\_kramer@zeelandnet.nl](mailto:m_kramer@zeelandnet.nl)

**Mevr. A. Barends - Sabee, scriba Kerkenraad**  
't Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede  
tel. 06-23865685,  
e-mail: [scriba@hervormdhaamstede.nl](mailto:scriba@hervormdhaamstede.nl)

**Koster wvd.: P. de Meij**  
Margrietstraat 27, 4328 BW Burgh-Haamstede  
tel. 0111-651901, e-mail: [p.de.meij@kpnplanet.nl](mailto:p.de.meij@kpnplanet.nl)

**Koster wvd. / Ledenregistratie: M. Barends**  
't Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede  
tel. 06-53372298,  
e-mail: [scriba@hervormdhaamstede.nl](mailto:scriba@hervormdhaamstede.nl)

**Penningmeester: J.A. in 't Veld**  
Irenestraat 51, 4328 BT Burgh-Haamstede  
Tel. 0111-651883, e-mail: [jaintveld@zeelandnet.nl](mailto:jaintveld@zeelandnet.nl)  
Banken: Rabobank Oosterschelde:  
IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40  
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Haamstede  
ING: IBAN NL80 INGB 0000 2104 28  
t.n.v. Hervormde gemeente Haamstede



### Berichten uit de Gemeente...

#### Kindernevendienst zomerperiode 2024

Vanaf de laatste zondag van april tot 15 september hebben we kindernevendienst aangeboden. De kinderen die we mochten begroeten vormden elke zondag een leuke en geïnteresseerde groep variërend van 4 tot 11 jaar met af en toe een grote zus die mee kwam en mee hielp. Ik was daar blij mee met deze hulp want ook dit seizoen waren we maar met 3 leidsters, wat te doen was maar ook hier kunnen we hulp goed gebruiken. Toch gaan we in 2025 met Gods hulp weer kindernevendienst aanbieden.

#### Bazaar

Zaterdag 20 juli, de jaarlijkse bazaar of wellicht beter bekend als "rommelmarkt". Al zo vaak georganiseerd,

misschien al meer dan 50 jaar. Ook deze keer was er een heerlijke sfeer. De groep vrijwilligers begon eerst gezamenlijk aan een kopje koffie met de nodige peptalk om later serieus over te gaan om een zegen te vragen voor het verloop van de dag. Wat er voor af allemaal moet gebeuren... ik zal u de details besparen maar neemt u van mij aan het is heel veel werk. Al het regelen om een vergunning aan te vragen tot het benaderen van vrijwilligers, het langs gaan van ondernemers voor, en ik wil het graag vermelden, de prachtige cadeaus voor de loterij, waarvoor heel veel dank! Wat overblijft van de spullen is zo opgeruimd, dat wil zeggen dat er geen spulletjes meer in de kerk staan behalve de boeken. Veel van de resterende

boeken zijn later verkocht tijdens de toeristendagen op de donderdag. In de dagen hierna moeten we naar de milieustraat en de niet verkochte boeken naar de oude papier container enz., al met al veel werk. Wat ik een prachtig moment vond was dat we met elkaar ook na de afsluiting van de bazaar God bedankt hebben voor de gezegende dag en als ter afsluiting nog wat na gekletst hebben onder het genot van een drankje. In januari gaan we bespreken of we dit, houden van een bazaar, niet op een andere manier kunnen gaan organiseren. U hoort van ons. Een ieder die geholpen heeft wil ik heel veel dank zeggen, zonder u is er geen bazaar. Het is maar goed dat u geen loon vraagt, dat kunnen we niet betalen want u bent onbetaalbaar !!!

## Een gezamenlijk dagje uit met Senioren

### Senioren samen op stap zaterdag 7-9-2024: een zomerse dag !

Een goed begin: koffie, thee, gebak in de Pelgrimskerk. Vertrek 10:30 (23 C), een autobus, 58 senioren en één junior (aan het stuur). Uitgezwaaid gaan we richting Zeeuws-Vlaanderen. Oosterscheldekering, Noord-Beveland, Zandkreeksluis, Zuid-Beveland, door de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel naar Westdorpe (12:00). Een lekkere lunch in restaurant De Baekermat. Ds. Jitse Scheffer gaat voor in gebed, en vraagt zich af: wat is het diaconale ? Wel, dat we elkaar dragen ! Zoals de lamme die door vrienden - door het dak - het Huis van de Heer wordt binnen geholpen (Lucas 5:17-26). Na inkopen in de belendende Landwinkel vertrekken we naar Axel.

Axel (14:00): bezoek aan Museum Het Warenhuis. Gidsen leidden ons door het museum. Op de eerste verdieping begroeting door dames en heren in Axelse klederdracht. Zij gaven uitleg: alleen Protestanten droegen het, er was boerendracht en burgerdracht, zondagse en doordeweekse dracht én kinderdracht (vanaf 4 jaar), alsook rouwdracht (met drie stadia: doffe, glanzende en lichte rouw). Dit werd geïllustreerd met foto's, kledingstukken en poppen in originele kleding (gezien in de Axelse Boerenkamer). Via telefoonhoorns uitleg over o.a. het rouwen en typisch Axelse woorden. Verder zagen we o.m. leesplankjes (Protestantse en Katholieke), en een olielamp (Axel kreeg pas na 1930 electriciteit).

In een aparte ruimte werd een film (van 10 minuten) vertoond over het ontstaan en de ontwikkeling van het land van Axel in de loop der eeuwen: turfwinning, zout zieden, inpolderingen, aanleg van vestingwerken en het graven van het Kanaal van Gent naar Terneuzen (koning Willem I, 1826).

Terug op de begane grond kwamen we in de winkel van het Warenhuis mét de oude winkelinrichting en dito winkelartikelen (kleding, schoolartikelen, kerkboeken, enz.). Keken omhoog: een prachtig beschilderd plafond. Aan de wand twee geschilderde portretten: de winkelierster en een zelfportret van haar man. Naast de winkel een moderne ruimte waarin opgesteld stonden een aantal voertuigen (periode 1850-1950) o.a. een handkar van een petrolieboer, een bakfiets, en een lijkoets (1925). Aan de wand zagen we, als in een etalage, een aantal verzamelingen uitgestald: onder meer van fossiele schelpen, bodemvondsten uit Axel (16e, 17e, 18e eeuw), landbouwgereedschappen, beukjes en merklappen, voorwerpen van de Zeeuwsch-Vlaamse Tranweg Maatschappij (ZVTM), en van de Vereniging Axel-Polen (op 19 september 1944 werd Axel bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie).

Na de rondleiding even rust en wat drinken op het binnenterras bij het museumwinkeltje. En dan terug naar Schouwen.

Vertrek uit Axel 16:40 (26 C). We komen langs het Bevrijdingsmonument (2019) bij de Brug der Vrijheid, door de Poolse soldaten de Gdynia-brug genoemd, met in de buurt het Oorlogsmuseum Gdynia. Gaan over de N62 de Sluiskiltunnel door, en met een diepe duik onder de Westerschelde door zijn we terug op Zuid-Beveland. Langs Goes, over de Zeelandbrug naar Zierikzee. Tijd voor ds. Scheffer om een gedicht voor te dragen en om, met dank aan de Diaconieën, het dagje-uit te besluiten met het motto van de Zonnebloem: We hebben elkaar nodig. Van Zierikzee naar Scharendijke, een staaltje achteruitrijden en: uitstappen maar!. Daarna Renesse, ook hier: uitstappen!. Vervolgens zijn we om 19:10 (24 C) in Haamstede weer bij de Pelgrimskerk terug.

(JvdB)

### Kerkelijke mutaties

#### Verhuisd:

Mevr. A.F. Blik van: Johan Wilhem Thibautstr. 31, Middelburg naar: Compagnieplein 8, 4331VG Middelburg

Mevr. M.D. Zorge-Kenters (50848) is verhuisd van, Duinoordweg 85, naar: Emil Sandstromweg 2, 4301NW Zierikzee (sectie Z).

#### Overleden:

Dhr. Kornelis Pieter de Vlieger, Boomwei 4  
20-05-2024 88 jaar

Dhr. Edouard Schenk, Perenmeet 34  
19-06-2024 58 jaar

Mevr. Elvira Maria Martha Theresia Vos-Simons,  
Deltaweg 5  
28-06-2024 86 jaar

### Kerkdiensten

#### Oktober:

06 10.00 uur: ds. Bijman uit Arnemuiden. **HA en Startzondag**  
13 10.00 uur: ds. H.Z. Klink uit Marken  
20 10.00 uur: voorganger H. Dingemanse uit H.I. Ambacht  
27 10.00 uur: ds. E. de Jong uit Hellevoetsluis

#### November:

03 10.00 uur: ds. J. van Belzen uit Brielle  
10 10.00 uur: pastor R. Baas uit Gouda  
17 10.00 uur: G. van Noorden uit Krabbendijke  
24 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn **Einde Kerkelijk jaar**

#### December:

01 10.00 uur: ds. J.P. Strietman uit Heinkenszand **Eerste Advent, HA**  
08 10.00 uur: pastor S. Janse uit Middelburg  
15 10.00 uur: pastor P. Riemens  
22 10.00 uur: pastor W. Verwijs uit Bruinisse  
24 20.30 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes **Kerstavonddienst**  
25 10.00 uur: ds. H. Catsburg uit Goes **Eerste Kerstdag**  
29 10.00 uur: ds. Bijman uit Arnemuiden  
31 19.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes **Oudjaar**

#### 2025

##### Januari:

05 10.00 uur: kerkelijk werker J. Platteeuw-de Koeijer uit Arnemuiden  
12 10.00 uur: pastor G. van Noorden uit Krabbendijke  
19 10.00 uur: pastor W. Verwijs uit Bruinisse  
26 10.00 uur: ds. P. van Bruggen uit Westkapelle

*Want ik ben verzekerd, dat noch dood  
noch leven, noch engelen noch machten,  
noch heden, noch toekomst,  
noch krachten, noch hoogte  
noch diepte, noch enig ander schepsel  
ons zal kunnen scheiden van de liefde  
Gods, welk is in Christus Jezus,  
onze Here.*

**Romeinen 8: 38 en 39**



# Enquête Hervormde gemeente Haamstede

*We willen u graag enkele vragen stellen die van belang zijn voor de toekomst van de Hervormde gemeente Haamstede. Het invullen van deze enquête duurt een paar minuten. Dank u wel voor uw medewerking!*

## 1. Wat is uw leeftijd?

- |                          |            |                          |             |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 0-50 jaar  | <input type="checkbox"/> | 81-90 jaar  |
| <input type="checkbox"/> | 51-60 jaar | <input type="checkbox"/> | 91-100 jaar |
| <input type="checkbox"/> | 61-70 jaar | <input type="checkbox"/> | 100+ jaar   |
| <input type="checkbox"/> | 71-80 jaar |                          |             |

## 2. Op welke manier bent u verbonden met de kerk?

- |                          |               |                          |                            |
|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dooplid       | <input type="checkbox"/> | Vriend of meegeregistreerd |
| <input type="checkbox"/> | Belijdend lid | <input type="checkbox"/> | Ik ben geen lid            |

## 3. Hoe vaak bezoekt u de diensten van de kerk?

- Regelmatig (meerdere keren per maand)
- Af en toe (1 keer per maand of minder)
- Incidenteel, bijvoorbeeld met de feestdagen
- Wanneer ik in Haamstede verblijf
- Nooit

## 4. Wat vindt u belangrijk aan de kerk? (meerdere antwoorden mogelijk)

- De kerk als deel van het dorpsgezicht en historisch gebouw
  - De geloofsactiviteiten (diensten, gespreksgroep, etc.)
  - De andere activiteiten (bazaar, open kerk, concerten, etc.)
  - De saamhorigheid onder de gemeenteleden
  - Een plek voor geloofsopbouw en -bemoediging
  - Ik vind niets belangrijk
  - Anders:
- 
- 

## 5. Wat vindt u fijn of positief aan de kerk?

---

---

---

**6. Waar maakt u zich zorgen om in de kerk?**

---

---

---

**7. Als u de mogelijkheid had om in de kerk iets te veranderen, wat zou u dan doen?**

---

---

---

**8. Op welke manier zou de kerk voor u nog meer van betekenis kunnen zijn?**

---

---

---

**9. Hoe kijkt u naar de toekomst van de kerk?**

- 0 Ik ben optimistisch! Gods werk gaat door
- 0 Toekomst is er wel, maar dan op een heel andere manier!
- 0 Mijn tijd zal het nog wel duren, maar wat er daarna komt?
- 0 Ik weet het niet, ik zie veel problemen ...
- 0 Over een paar jaar zullen we de kerk moeten sluiten

**10. Is er verder nog iets wat u aan ons kwijt wilt?**

---

---

---

**11. Mogen we naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen?**

- 0 Liever niet
- 0 Ja, mijn naam en telefoonnummer vul ik hieronder in:

---

*Dat was het alweer! Dank u wel voor het invullen van de enquête.  
Op zondag 17 november zullen we na de dienst de uitslag van de enquête met  
elkaar bespreken. U bent daarvoor hartelijk uitgenodigd.*