

Gemeenteklanken



Hervormde gemeente
Haamstede
uitgave voorjaar/zomer
2023



Lees: Romeinen 8:30-39

Een blauwe lucht.
De zon schijnt.
Het voorjaar komt.

Ik kijk naar buiten.
Ik hoor de vogels.
Krijg lentekriebels.

Nieuw leven is in aantocht.

Ik lees in psalm 104:30 het volgende:
"U geeft de aarde een nieuw
gelaat."

Ondertussen lijkt het wel op het
tegendeel in de wereld (die goede
schepping van onze Schepper)
waarin we leven.

Nieuw leven?
Een blauwe lucht?
Een nieuw gelaat?

De aarde beefde.
De oorlog gaat nog steeds door.
Vluchtelingenstromen blijven komen.
Onrecht in allerlei soorten en maten.

Donkere wolken pakken zich
samen...

Zal het ooit nog goed komen?

"Wie zal ons het goede doen zien?"
zo vraagt David zich af in psalm 4.

Paulus schrijft een brief aan broeders

en zusters in Rome. Ik lees in 8:28: "En wij weten (geloven, vertrouwen) dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede."

Ja, ook die donkere wolken.
U kunt ze uit uw eigen leven ook wel een naam geven.

Paulus kon daar ook wel een boek over schrijven. Wat hij allemaal meegemaakt heeft...

En toch, ja, ik kan het niet anders dan een wonder van genade noemen, schrijft hij in vers 35: "Wie (wat) zal ons scheiden van de liefde van Christus?"

Onze God en Vader heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem omwille van ons allen prijsgegeven.

Uit liefde. Onbeschrijfelijke liefde.

Toen, op die heuvel daarginds, aan dat ruwhouten kruis...

De zon scheen.
De lucht was blauw.

En midden op de dag die drie uur durende duisternis. Met geen pijn te beschrijven.

De Levensvorst.
Christus Jezus die gestorven is.

Even een momentje...

Gestorven voor ons!
Zo lief had/heeft God de wereld...
Zo lief had/heeft God ook mij...

Als ik in dat geloof leef, dan kan ik verder. Wat er ook gebeurt. Paulus noemt allerlei "donkere wolken" op, maar hij eindigt in een overwinningroep: "Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons Zijn liefde heeft bewezen. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer."

Mijn broeder en zuster, blij als gemeente van onze Heere Jezus Christus, dicht bij (de liefde van) Hem.

Nee, het valt niet altijd mee.
Het lijden in deze lijdenstijd kan zich zo manifesteren op allerlei manieren.

Houd moed!

Het wordt goede vrijdag. Ja, echt, goede vrijdag.

Wie zal ons het goede doen zien?

Hij, onze Heere Jezus Christus!

Ik hoor Zijn stem: "Het is volbracht."
En als ik heel dicht bij het kruis kom, hoor ik er nog twee woordjes achteraan: "Het is volbracht, voor u!"

*Ik wandel in het licht met Jezus,
Het donk're dal ligt achter mij,
En 'k weet mij in Zijn trouw
geborgen,
Welk een liefdevolle Vriend is Hij.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist're wolk bedekt de zon,
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem
prijzen,
Die de zonde in mij overwon.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,
Mijn ziel is Hem gans toegewijd,
Met Hem verzezen tot nieuw leven,
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwig-
heid.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,
O mocht ik zelf een lichtje zijn,
Dat straalt te midden van de wereld,
Die gebukt gaat onder zorg en pijn*

*Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar Zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus
scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.*

En dat licht zal nooit meer doven...
Nooit meer...

De zon komt
Het voorjaar is in aantocht
Want Jezus leeft!
Hij is opgestaan!
Nu vangt het nieuwe leven aan, een
leven tot in eeuwigheid.

Eens komt de grote zomer...

En zie, dan wordt het zeer goed!

Een hartelijke groet,

Pastor Aart Slabbekoorn



Van de redactietafel

Voor u ligt de uitgave voorjaar-zomereditie van Gemeenteklanken. Helaas moet ik beginnen met een triest bericht, misschien is het bij u al bekend, dat onze nieuwe herder ds. W.J. van de Griend is overleden gedurende een kort ziekbed, verder in dit blad vindt u een in memoriam. We hopen als gemeente dat we door de hulp van Onze Hemelse Vader een nieuwe weg in mogen slaan. Wat ons nog steeds zorgen baart is de oorlog in Oekraïne. Wat staat er allemaal te gebeuren en hoe gaan we daar zelf mee om? Nu er geen coronamaatregelen meer

zijn bent u weer van harte welkom om de diensten **samen** in de kerk te beleven.

U kunt ook de dienst volgen via de lifestream dus beeld en geluid. Dit kunt u volgen op onze site: **www.hervormdhaamstede.nl**, onder het kopje **uitzendingen**.

Er starten deze zomer toch weer een aantal activiteiten op lees dit verder in deze Gemeenteklanken.

Ik wens u een actieve maar rustige zomer toe.

Maarten B.

Bezoek aan onze kerk

Zo tegen de kerst van afgelopen jaar waren de deuren van de kerk geopend. Niet voor en kerkdienst, concert of tentoonstelling maar voor de schooljeugd van Burgh-Haamstede. Een aantal weken daarvoor was de kerk benaderd of zij een rolletje wilde spelen voor een spellentour door het dorp. De bedoeling was om groepen kinderen te ontvangen zodat zij een kijkje konden nemen in de dorpskerk. De koster had de verwarming hoger gedraaid, de lichtjes in de kerstboom aangedaan en de deuren geopend. Het was die avond koud en regenachtig.

We mochten de eerste groep kinderen verwelkomen, De leider had een stok met daaraan een lamp bij zich. Een lichtje voorop die de kinderen veilig naar de kerk brachten. Menig kind, schoorvoetend en omhoog kijkend, kwam de kerk verder binnen lopen. Pia en ik verwelkomde de kinderen en ouders, stelde vragen en beantwoordde hun vragen zoals: wat betekend de muurschildering, hoe oud is de kerk en liggen hier ook mensen begraven. Op mijn vraag of er kinderen waren die wisten waarvoor de, ik wees naar de kansel, gebruikt werd, gingen er gelukkig een paar

vingers omhoog. Op de uitnodiging om zelf dan maar eens op de kansel te staan werd dan ook grif gebruik van gemaakt. De ruimte werd gelijk anders van zo,n hoge positie. De volgende groep stond al te wachten en werd er, niet voordat er enkele kinderen de grote bel even mochten laten horen, afscheid genomen.

Het mooie van deze ontmoetingen werd mij niet zo lang geleden medegedeeld; één van de kinderen was zo onder de indruk van de kansel dat toen hij thuis kwam, zijn moeder vertelde dat hij later dominee gaat worden. Dat is een goede keuze!



De Kindernevendienst wil ook dit jaar haar medewerking verlenen. Zoals het er nu naar uitziet zal dit de periode betreffen: 30 april t/m zondag 5 september.

Bazaar zal plaatsvinden op zaterdag 22 juli, nadere gegevens volgen via de site

Marjan Kramer

Zomerconcertjes

Voor de zomer 2023 gaan we weer wat concertjes organiseren.

Omdat er in de zomer altijd veel activiteiten zijn rond de kerk en de hitte ook parten kan spelen, gaan we nu naar de maand september.

Het zal dit jaar op de zaterdagmiddagen zijn vanaf 14:30.

We zijn druk bezig om met kandidaten af te spreken; alles is nog

niet rond maar in de volgende Gemeenteklanken hopen we dat wel rond te hebben en informeren we u verder.

De data zijn al wel bekend.

Op zaterdagmiddag 2, 16, 23 en 30 september.

Op 9 september is het monumenten dag en ook op die dag zal de hele dag door muzikale optredens zijn.



Kerkelijke mutaties

Vertrokken:

Mevr. E. Wals-de Moes is verhuisd van ZOUTELANDE naar: Oranjeplein 160, 4388AH OOST-SOUBURG.

Dhr. K. Visser is verhuisd naar Hoflaan 22 C, 1217EA HILVERSUM

Mevr. F. van Zalm-van der Meijden is verhuisd naar De Horst 204, 4461WZ GOES

Overleden:

Dhr. A.A. van der Schans, Oosterscheldelaan 25	25-11-2022	79 jaar
Dhr. J. Tichem, Kloosterweg 18 0003	15-01-2023	77 jaar
Dhr. W.P. de Vrieze, Kloosterweg 48	13-01-2023	85 jaar
Mevr. A.W. Hanse, Sluispad 11	14-02-2023	91 jaar

“Ik ben het licht der wereld;
wie Mij volgt,
zal nimmer in de duisternis wandelen,
maar hij zal het licht des levens hebben”

Johannes 8 : 12



Groot Kerk Project stopt . . .

Als commissieleden van het Groot Kerk Project: Maarten Barends, Udo Brinkman en Cor Kloet zijn we kort geleden bij elkaar gekomen om de laatste 3 jaar te evalueren.

Tijdens de coronatijd 2020 en 2021 zijn er geen activiteiten van het Groot Kerk Project geweest.

De drijfveer van onze activiteiten is altijd geweest openstelling van de kerk tijdens de ringpromotiedagen op de donderdagen in juli en augustus. Deze werden georganiseerd door KroKo Evenementen, maar deze partij heeft zich terug getrokken uit Haamstede. Er werden

alsnog door de ondernemingsvereniging Haamstede enkele kleine marktes georganiseerd.

Tijdens deze markten, die vielen op een vrijdag en zaterdag, hebben we de kerk opengesteld. Maar het bezoekers aantal viel zo tegen dat we besloten hebben om de activiteiten te stoppen, vooral ook omdat nieuwe aanwas van bestuursleden en het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker is te realiseren.

Wanneer er in de zomer toch nog een markt wordt georganiseerd, hopen we met een klein team toch nog de kerk open te stellen!

In memoriam

Op donderdag 16 februari jl. is ds. Willem van de Griend overleden. Sinds januari 2022 was hij predikant van de Hervormde Gemeente Haamstede. Vorig jaar januari zo enthousiast begonnen in onze gemeente. In korte tijd heeft hij zoveel fijne gesprekken kunnen voeren met veel van onze gemeenteleden. Zijn enthousiasme inspireerde de kerkenraad bij het maken van plannen voor de toekomst. In september is hij ziek geworden, in december heeft hij helaas door zijn ziekte afscheid van onze gemeente moeten nemen. "Mijn tijden zijn in Uw hand", dat was de tekst op de rouwkaart. Ds. van de Griend en zijn gezin hebben tot op het laatst vertrouwd op de hemelse Vader in het geloof dat hij nu is thuisgekomen. Ook in de dankdienst voor zijn leven werd dit veel aangehaald.

Wij als gemeente blijven achter met de vraag naar het 'waarom'. Dit is geen vraag uit onze tijd, ook in de Bijbel wordt deze vraag vaak gesteld in de Psalmen. Maar Willem en zijn gezin waren overtuigd van de zekerheid; God laat ons niet los, ondanks alles niet. En, ik houd me aan Hem vast, ik laat me het vertrouwen in zijn leiding niet afnemen. Zo'n groot geloof is iets om stil van te worden. Hierin gloort iets van het licht van Pasen waarin Jezus de dood overwonnen heeft.

We zullen Willem niet vergeten al heeft hij onze gemeente maar zo kort kunnen dienen, zijn enthousiasme geeft ons moed en kracht om door te gaan. Dit doen wij met de woorden van gezang 398: 7

*In goede machten liefderijk geborgen,
verwachten wij getroost wat komen mag,
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Wij wensen Anja, de kinderen en de kleinkinderen Gods nabijheid toe, dat zij gesterkt mogen blijven in het geloof en in het vertrouwen dat God zelf in bange tijden Zijn vleugels over hen zal spreiden.



Ouder worden-jong blijven

*Ze zeggen dat ik ouder word;
ik hoor het keer op keer.*

*Maar 't is niet waar, ik word niet oud,
al zegt men het telkens weer.*

*Dat aardse huis, dat woning biedt,
wordt oud - dat is het wat men in mij ziet.*

Wat deert het dat ik grijzer word?

Is grijsheid dan geen kroon?

Wat deert het dat ik slecht kan zien?

Als 'k Jezus zie, Gods Zoon?

*Die eens Zijn leven voor mij gaf
en droeg mijn welverdiende straf.*

*Wat deert het dat de tand des tijds
mij rimpels groef in 't hoofd?*

*Een ander huis door God gemaakt,
is mij door Hem beloofd.*

*Wat nood, al stuikelt soms mijn voet en
spreekt mijn mond niet meer zo goed.*

*Als ik maar kan lopen 't smalle pad
en spreken van d' eeuwige stad.*

*Al is 't gehoor niet meer zo fijn,
zo scherp als 't was weleer,*

*'k versta toch 't zachte fluisteren wel
van Jezus, mijn Heer.*

Dit lichaam doet al wat het kan.

Ik rek dit leven met geen span.

*'k Zal sterven en tot stof vergaan,
dat is de wet van 't aardse bestaan.*

*Doch innerlijk, naar 't Woord ons leert,
wordt jeugd vernieuwd en kracht vermeerd!*

*Hoe is 't dan moog'lijk dat oud worden
schaadt, als nimmer de Heer met Zijn
kracht mij verlaat.*

*Weldra komt de tijd dat mijn ziel zich
ontdoet van 't aardse omhulsel van vlees en
van bloed.*

*'t Gebrekkige lichaam laat ik achter en ga
tot Hem die beloofd heeft de kroon der
gena.*

*Dan wordt het gezien in de straten van
goud dat de eeuwige jeugd blijft, al wordt
men ook oud!*

Belangrijke adressen

Kerkgebouw: Ring 1, tel. 652248
www.hervormdhaamstede.nl

Mevr. W. van Donk, diaken / kerkrentmeester, voorzitter Kerkenraad

J.J. Boeijesweg 29, 4328GX Burgh-Haamstede,
tel. 06-11036988, e-mail: awriksman@hotmail.com

Dhr. C.H. Bal, ouderling / kerkrentmeester

Zandweg 42, 4328 BH Burgh-Haamstede,
tel. 06-53287690, e-mail: chrisbal62@gmail.com

Dhr. P.G. Buijs, diaken

Margrietstraat 39, 4328 BW Burgh-Haamstede
tel. 652495,

Mevr. P. 't Hart-Arkenbout, ouderling

Torenweg 16, 4328 JH Burgh-Haamstede,
tel. 06-57895005, e-mail: pia.t.hart@outlook.com

Mevr. M. Kramer - Nap, ouderling

's Gravenmeet 35, 4328 PG Burgh-Haamstede,
tel. 652340, e-mail: m_kramer@zeelandnet.nl

Mevr. A. Barends - Sabee, scriba Kerkenraad

't Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Koster wnd.: P. de Meij

Margrietstraat 27, 4328 BW Burgh-Haamstede,
tel. 651901, e-mail: p.de.meij@kpnplanet.nl

Koster wnd. / Ledenregistratie: M. Barends

't Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Gemeenteklanken: M. Barends

't Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Kerkelijk ontvanger: J.A. in 't Veld

Irenestraat 51, 4328 BT Burgh-Haamstede
Tel. 651883, e-mail jaintveld@zeelandnet.nl

Banken: Rabobank Oosterschelde:

IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40

t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Haamstede

ING: IBAN NL80 INGB 0000 2104 28

t.n.v. Ontvanger Ned.Herv. Kerk Haamstede

Organisten: Aart Kot

's Gravenmeet 15, 4328 PG Burgh-Haamstede
06-11291103, 06-15237982,

e-mail: mezzo@zeelandnet.nl

Petra Hoefs-van de Putte

James Grieves 17, 4007 XM Tiel,
tel. 0344-572740,

e-mail: marcel.petra.hoefs@gmail.com

Sandra van de Putte

Verdiweg 441, 3816 KN Amersfoort,
tel. 033-4702579, e-mail: shvandeputte@hotmail.com

Diaconie, Mevr. W. van Donk,

J.J. Boeijesweg 29, 4328GX Burgh-Haamstede,
tel. 06-11036988, e-mail: awriksman@hotmail.com

IBAN: NL76 RABO 0357 8013 26

Zendingscommissie:

IBAN: NL18 RABO 0357 8665 84

Kindernevendienst: M. Kramer-Nap

's Gravenmeet 35, 4328 PG Burgh-Haamstede,
tel. 652340

Verjaardagsfonds: J. van Damme

Dapperweg 17, 4328 BA Burgh-Haamstede,
tel. 652075

Int. Kerkelijk kerkkoor: Lia v.d. Linde

Zandweg 17, 4328 BG Burgh-Haamstede,
tel. 652489, e-mail: bvdlinde@zeelandnet.nl

Kerkbode: M.P. van 't Hoff

tel. 06-51356640,
e-mail: mpvanthoff@zeelandnet.nl



**Inleveren copy najaar/winter
Gemeenteklanken woensdag 2 augustus 2023**

Kerkdiensten Hervormde gemeente Haamstede

April:

- 02 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes
- 07 19.00 uur: ds. H.J. Catsburg uit Goes (**Goede Vrijdag HA**)
- 09 10.00 uur: voorganger G. van Noorden uit Krabbendijke (**1e Paasdag**)
- 16 10.00 uur: ds. J. Wouters uit Middelburg
- 23 10.00 uur: pastor P. Riemens uit Arnhemuiden
- 30 10.00 uur: pastor W. Verwijs uit Bruinisse

Mei:

- 07 10.00 uur: ds. C. Bijman uit Arnhemuiden
- 14 10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist
- 18 10.00 uur: ds. H.J. Catsburg uit Goes (**Hemelvaartsdag**)
- 21 10.00 uur: pastor J. Verbruggen uit Tholen
- 28 10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse (**Pinksteren**)

Juni:

- 04 10.00 uur: ds. J. Wouters uit Middelburg (**HA**)
- 11 10.00 uur: ds. J. Reehorst uit Nieuw Beijerland
- 18 10.00 uur: voorganger G. van Noorden uit Krabbendijke
- 25 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn (**Radio uitzending S-D**)

Juli:

- 02 10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede
- 09 10.00 uur: ds. J. Wouters uit Middelburg
- 16 10.00 uur: ds. Boomsma uit Amsterdam (**medewerking van het ROA**)
- 23 10.00 uur: ds. P. van Bruggen uit West-Kapelle
- 30 10.00 uur: pastor W. Verwijs uit Bruinisse

Augustus:

- 06 10.00 uur: proponent J. Jacobse uit Middelburg
- 13 10.00 uur: ds. J. Beijer uit Middelburg
- 20 10.00 uur: ds. C. Bijman uit Arnhemuiden
- 27 10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse

September:

- 03 10.00 uur: ds. J. Sminck uit Zierikzee
- 10 10.00 uur: pastor W. Verwijs uit Bruinisse
- 17 10.00 uur: ds. H.J. Catsburg uit Goes (**Radio uitzending S-D**)
- 24 10.00 uur: voorganger G. van Noorden uit Krabbendijke